



ESP

Esbo svenska pensionärer

50¹⁹⁷²⁻²⁰²²ÅR



1970-talet, sidor 2-3

1980-talet, sidor 4-5

1990-talet, sidor 6-7

2000-talet, sidor 8-9

2010/2020, sidor 10-11

Dalsvik, sidor 12-13

Gäddvik-Mattby, sidor 14-15

Esboviken, sidor 16-17

Kyrkoby, sidor 18-19

Köklax, sidor 20-21

Hagalund, sidor 22-23

Alberga, sidor 24-25

Olars, sidor 26-27

Boccia, sidor 28-29

Furorna, sidor 30-31

Föreningen går vidare, sidor 32-33

LystringssångenMel. Liten blir stor
Text Aysha Andersson

Ären de går,
vinter och vår
växlar som natt och dag.
Någon ger tappt;
"det går för snabbt,
äldre vi blir var dag...".
Men
roligt vi har nästan jämt,
delar båd' allvar och skämt.
Vänskapen på äldre dar
hör till det bästa
som vi har kvar.
Som att bli nyfödd och kär
är det att bli pensionär,
vyerna vidgas,
vishet och år oss bär.

Krig eller fred,
visst var vi med
i alla ödesår.
Nu livets höst
bor i vårt bröst,
sjunga vi vill ändå.
Från
Gröndal och Dalsvik i öst
klingar vår sång, hörs vår
röst.
Alberga, Kyrkbyn är med,
Olars och Köklax
i täta led.
Gäddvik och Mattby också,
Esboviken kan ni förstå
- sångseniorer
alltifrån Hagalund.

Körsången ger
oss mer och mer
och vi blir bara fler.
Boccia och dans,
kroppen får ans,
krämporna ingen chans,
för
mycket vi gör, ser och lär,
åren ej hindrar oss här,
resor, teater, kultur
vi är som fåglar,
släppta ur bur -
flyger mot ljuset till sist.
Landar som fågeln på kvist
tryggt i den värld där
starkare armar bär.

Ansvarig utgivare: Esbo svenska pensionärer rf

ESP tackar alla skribenter för texter och bilder.
Ett stort tack till Richard Elgert för layout och ombrytning.
Tack till Brita Pawli för noggrann korrekturläsning.

Tryckeri: Reklamcenter, Ekenäs

Pärmfoton:

Esbo domkyrka

Hagalund 2001, J.P Kärnä

Gäddviksstrand, Kimmo Brandt, Compic

Noux

År 1972, behov av en pensionärsförening

I ESBO SVENSKA FÖRSAMLING noterade man, på 1960-talet, ett allt större antal gamla och ensamma medlemmar. Församlingen, som bestod av svenskspråkiga bosatta i både Esbo och Grankulla, hade på en diakonissavakans anställt sjuksköterskan Harriet Strengell, idag Wahlsberg-Tiderman. På olika håll i Esbo och Grankulla startade hon verksamhet i små kretsar av äldre, som pensionärerna kallades på den tiden. Kretsarna inleddes med en halvtimmes gymnastik varpå följde temaprogram. Tanken, att det fanns behov av mer verksamhet för de äldre och att det fanns mycket, som de äldre kan, vill och själva borde få ta ansvar för, växte sig allt starkare. I början av 1970-talet var tiden inne att grunda en förening.



Georg Cederqvist.

På min fråga, i maj 2022, hur man kallade till det första mötet, berättade Harriet Wahlsberg-Tiderman att det skedde via en förhandsnotis på dagbokssidan i HBL. Därtill hade hon låtit budet om mötet gå inom kretsarna. Överstelöjtnant i.a. Georg Cederqvist, som strax skulle gå i pension från tjänsten som kyrkoekonom, tillfrågades, accepterade och medverkade i tillblivelsen av föreningen. Till församlingshemmet i Grankulla, där det första mötet hölls, 8 juni 1972, kom 48 personer. Redan 30 juni inlämnades en anmälan om grundandet av Esbo-Grankulla svenska pensionärsförening.



Harriet Wahlsberg-Tiderman och Gustav Båsk år 2016.

År 1977 hade man redan ca 800 medlemmar. Då hade även förbundets tidning *God Tid* etablerats och den lokala pensionärstidningen *Silverlänken* upphörde. Esbo är geografiskt vidsträckt och de svenskspråkiga utspridda. Därför gick man in för att starta lokala klubbar i de olika bostadsområdena. Man startade i Dalsvik med 32 medlemmar och i Grankulla med 104 medlemmar. Det tillkom flera klubbar med tiden. Då Grankulla fick en egen svensk församling år 1978 delades även pensionärsföreningen. Den ursprungliga pensionärsföreningen fortsatte med ny styrelse och med det nya namnet Esbo svenska pensionärer rf. Det nära samarbetet mellan Esbo svenska pensionärer och Esbo svenska församling fortsatte. Denna skrift speglar händelser inom Esbo svenska pensionärer rf under 50 år fram till år 2022. I text och bilder belyser vi klubbarna, boccian och pensionärskören Furorna.

Gustav Båsk, ordförande



ESBO-GRANKULLA SVENSKA pensionärsförening beslöt inleda sommarverksamhet för pensionärer. Redan i september 1972 övertog föreningens styrelse ansvaret för verksamheten på Oskarsberg, ett tidigare pensionat vid Barösunds vattenled i Ingå. Där ordnade föreningen sommarvistelse för pensionärer från 1973 till 1975.

Samtidigt fortsatte föreningens styrelse att leta efter ett sommarhem i Västra Nyland. På Runebergsdagen 1974 beslöt styrelsen köpa Rosvik lägenhet på 2 ha. Lägenheten fanns i Bagby utanför Ekenäs stadsgräns i Pojo socken. Avsikten var att använda Rosvik som utflyktsmål och hyra ut rum i det stora huset åt pensionärer för sommarvistelse. Köpet finansierades via donationer, som föreningen fått och ett stort banklån.



Midsommardagen 1973 på Oskarsberg i Barösund.

Förbundets största förening går in för klubblinjen

ESBO-GRANKULLA PENSIONÄRSFÖRENING r.f. med sina omkring 700 medlemmar har i vår i nämnd ordning, för att effektivisera fältarbetet, bildat sina första regionala klubbar, nämligen DALSVIK PENSIONÄRSKLUBB (32 medlemmar) och store bror GRANKULLA PENSIONÄRSKLUBB med aktionsvärda 104 medlemmar.



God Tid 1974

Pensionärernas "Shoppen"

Vem känner till "Shoppen" på Kirstibacken i Södrik? Det är en "second hand shop" i klädesbranchen och bedrivs av svenska pensionärsföreningen.

Shoppen verkade från 1973-1982.



Rosvik i Bagby, Pojo 1974.

Esboäldst besviken på staden

Esbos troligtvis äldsta invånare är Elin Maria Petrell, 94 år. Fru Petrell har bott hela sitt liv i Esbo. I dag är hon inte glad på esbomyndigheterna. Hon är nämligen intagen på stadens äldringsbostad i Gröndal. För sin vistelse där får hon betala 51 mark per dygn, med andra ord över 1500 mark i må-

Och ändå behöver fru Petrell ingen sjukvård. Hon är pigg och kry och klarar sig själv. Det är

strängt taget bara för mat och husrum hon betalar 1500 mk.

- Tidigare kostade hennes vistelse där 600 mark i månaden och det tycker vi var helt acceptabelt, berättar sonen Tor Petrell i Morby. Men senaste år köpte staden en liten tomt av henne i Furubacka. Genast efter ansåg man henne vara rik och började ta igen pengarna med andra

- På socialverket säger man att staden har laglig rätt att uppbära 51 mark per dygn. Men ändå frågar man sig om det är rätt.

Elin Maria Petrell betalade skatt till Esbo redan på 1800-talet. Aldrig har hon fått något tillbaka i direkt form. Och aldrig har hon ens varit i närheten av en sådan månadslön som hon nu betalar till staden.

Vårt Esbo 1975

Pensionärerna sålde Rosvik



Vårt Esbo 1978

Visst var det vackert på Rosvik i Pojo, vilket bilden ovan ger belägg för. Men för pensionärer i Esbo och Grankulla låg det tyvärr för långt borta och användes därför rätt lite, vilket i sin tur gjorde ägandet ekonomiskt ohållbart.

Pensionärerna sålde Rosvik 1978.

Pensionärerna förnyade styret

En helt ny styrelse valdes för Esbo svenska pensionärer (f.d. Esbo-Grankulla svenska pensionärsförening) vid årsmötet på Logen i Gröndal på onsdagen. Till ny ordförande efter Gunnar Söderström valdes Hans Lundell från pensionärklubben i Sökö. På grund av att föreningens nya stadgar inte kommer att bli godkända förrän om cirka ett år måste årsmötet välja styrelse enligt den gamla föreningens stadgar vilket betyder att alla klubbar inte fick ordinarie representation i styrelsen.



VN 1978

Esbo svenska pensionärers nya styrelse för år 1978 samlad på Logen-trappan i Gröndal. Från v. Hans Lundell, Gunnar Lundberg, Rurik Sjöblom, Maire Enqvist, Lajla Lindén, Eija Francke och Otto Seire. VN

Pensionärer på julfest



Vårt Esbo

Luciafest 1978. Esbo svenska pensionärsförenings viceordf. Otto Seire överlämnar en check på 1 300 mk. Summan samlades in under pensionärsföreningens julfest på Dipoli. T.v. står föreningens verksamhetsledare Eija Francke beredd att överlämna blommor.

Pen-föreningen splittras upp

Esbo Grankulla pensionärsförening kommer uppenbarligen att delas upp inom kort. Rykten om föreningens uppdelning har redan länge cirkulerat. Det som däremot definitivt satt fart på spekulationerna är att Grankulla nu fått en egen svensk församling. Esbo svenska församling och pensionärsföreningen idkar ett nära samarbete.

Hur det kommer att gå med pensionärsföreningens sommarställe, Rosvik, i Pojo är oklart. Rosvik har visat sig vara ekonomiskt mycket betungande.

Svenska pensionärsförbundets ordförande, socialrådet Victor Heinström i Grankulla bekräftar att man planerar hålla ett grundande möte i Grankulla den 17 januari.

- Uppdelningen är helt praktiskt betingad. Inga tvister ligger bakom.

Sommarhemmet Rosvik blir enligt Heinström kvar i den gamla föreningen. Den nya grankullaföreningen kommer inte att göra anspråk på Rosvik. För övrigt anser Heinström att Rosvik borde ha sålts.

Vårt Esbo 1978

Dråpligt roligt pensionärläger



Pensionärläger vid Enäjärvi 1981. Vårt Esbo 1981

Björstakt, Francke blev återvalda



Läktaren måste tas till hjälp för att alla ca 170 deltagare skulle få sittplats vid Esbo svenska pensionärs årsmöte i Fullmäktigegården 1983. VN-foto Johanna Westman

Pensionärer i Esbo

Anslut er till Esbo svenska pensionärer r.f. Föreningen är en intresseorganisation för svenska pensionärer. Medlemsantalet överstiger redan 800 trots att den självständiga verksamheten är endast några år gammal. Inom föreningen arbetar 8 klubbar i olika stadsdelar.

Kontakta någon av nedan nämnda styrelsemedlemmar:

Lilli Dahlström, Gåddvik-Matthy tel. 427167
Dolly Gustafsson, Kirsti tel. 567059
Sven Hirn, Dalsvik tel. 597117
Erik Lindgren, Köklax tel. 811519
Gunnar Lundberg, Kyrkobyn tel. 964088
Hjördis Nieminen, Märtnsbacka tel. 8014605
Otto Seire, Hagalund tel. 462122
Gunhild Sundberg, Sökö tel. 884232
Ordförande Jarl Mattsson tel. 8015680
Viceordförande Eija Francke tel. 598072
Sekreterare Inga-Lilli Svedberg tel. 595351
Kassör Saimi Lehtinen tel. 596959

Ni kommer att trivas i vår krets, vi har en mångsidig verksamhet.

Vårt Esbo 1980

Stor julfest för pensionärer

Esbo svenska pensionärs stora och traditionella julfest äger rum inkommande söndag (14.12) kl. 12 i Dipoli. Det blir som vanligt ett digert program i sex timmar med bl.a. "riktiga" lucia och julfestmiddag.

Åter igen har vår svenska pensionärsförening lyckats få ihop ingredienser till en stor julfest. Programmet börjar med välkomstord av föreningens ordförande Jarl Mattsson.

Ekenäs. Sedan kommer Alfred smeds att kåsera.

Därefter blir det allsång innan det är dags för julgubben, som hoppas att alla deltagare tagit en namnlös julklapp med sig.

Till slut spelar Esbo spelmannslag upp till dans.

Eftersom Dipoli för många ligger rätt avsidat arrangerar pensionärsklubbarna transporter. Men man hoppas att flera pensionärer därutöver skall slå sig

Vårt Esbo 1980



Lucia i Dipoli 1986.

Vårt Esbo 1986

Motionsdag på Solvalla för 180 pensionärer



(VN-Josabet) Ett kraftprov för både pensionärerna och kökspersonalen var måndagens motionsdag på Solvalla idrottsinstitut. Inte mindre än 180 svenska Esbo pensionärer ställde upp på ett heldagsprogram som inledning på Konditionsfrämjandets motionsvecka.

Det formligen vimlade av pigga pensionärer i Solvallabackarna. För arrangemangen stod idrottsinstitutets långa kurs, som får räkna sig dagen till godo som praktik i att ordna motionsdagar.

VN 1980

ESBO SATSAR PÅ ÅLDNINGSVÅRDEN

Åldringvården står äntligen i tur för planering i Esbo. Senaste år tillsatte stadsstyrelsen en kommitté, som fick till uppgift att förbereda åtgärder för en helhetsutveckling av åldringvården för följande femårsperiod (1985-1989).

Kommittén bör ha sitt arbete slutfört före sommaren 1984. Den har i sitt arbete innefattat alla pensionärer i Esbo utan åldersgräns (folkpensionärer, arbetspensionärer, sjukpensionärer).

Kommitténs arbete baserar sig bl.a. på en undersökning med 821

personliga intervjuer bland 65 år fyllda pensionärer i Esbo.

Några intressanta uppgifter ur existerande statistik och undersökningen:

- I slutet av år 1983 fanns det ca 9.300 65 år fyllda personer i Esbo. Relativt sett har Esbo

betydligt färre 65-åringar (6,7 %) än i hela landet (12,2 %) och Helsingfors (14,2 %).

- En betydande del av 65-åringarna hade svenska som modersmål, 26 % (14 % av den svenska befolkningen)

Vårt Esbo 1984

Pensionärsförening startade i Olars

Svenskarna i Olars är många och initiativrika. I senaste nummer kunde Vårt Esbo berätta om Esbos första privata heldags daghem som man lyckats få igång. Men på senhösten startade man även en pensionärsklubb lydande under Olars Svenska r.f.

Varför har man då inte gått med i Esbo svenska pensionärsförening som en medlemsklubb, som så många andra klubbar runt om i Esbo, viceordförande Rakel Ramstedt?

- Det beror kanske på att vi svenskar i Olars i allmänhet är besvikna på "överheten". Vi har glömts bort av alla också staden.

- Vi har hoppats och väntat i många år att pensionärsföreningen skulle ha kommit och satt igång en klubb här, men förgäves. Å andra sidan hade vi kanske missförstått hur klubbar ska grundas. I stället för att

vänta borde vi själva ha satt igång.

- En annan orsak är att vi vill medverka i vår egen lokala huvudförening Olars Svenskar och göra den stark. Men om det visar sig att vi skulle ha större nytta av att höra till den stora pensionärsföreningen så kan vi säkert ännu tänka om. Vår förening är ännu så ung. Vi får se hur det utvecklar sig.

- Hittills är vi totalt överraskade över den fina uppslutningen till vår klubb. Vi räknade optimistiskt med att få ett 20-tal medlemmar och nu är vi redan uppe i 50. Av dessa ställer ca 30 regelbundet upp på våra möten.

Brist på pengar och utrymmen
Men liksom alla andra sammanslutningar i Olars har också pensionärsklubben bevärligt att finna sammankomstutrymmen.

- Det är faktiskt ett problem som staden måste komma oss till mötes med. För tillfället håller vi våra möten i den finska församlingens utrymmen i Olars centrum uppe vid Mossbergsvägen. Få se hur länge vi får stanna där.

En annan besvärlighet är bristen på egna medel. Nu hoppas man på att erhålla kommunalt bidrag för detta år, även om man inte är registrerad.

Vårt Esbo 1986



Lucia Ann-Lis Blomgren i Dipoli 1982.



Hela styrelsen jämte suppleanter samlad för vårsäsongavslutning den 13 maj 1991 på Mataskär.



Sekreterare Ethel Blomander och ordförande Kurt Wahlstedt.



ESP firar 20 år med en fest på Dipoli 1992.



Uppvaktning på Dipoli 1992.

Esbo först med äldreråd



– Vår uppgift är att köra äldre frågor på svenska, säger fr.h. Christina Fagerström och Ethel Sandström i Esbo, nyutnämnda ledamöter i Finlands veterligen första kommunala äldreråd.

HBL 31.08.1997

Esbo var den första kommunen i Nyland och den tredje kommunen i Finland att tillsätta ett demokratiskt valt äldreråd, i februari 1997. I HBL-artikeln, daterad 31.8.1997, tydliggörs den förändrade synen på de äldre – att pensionärerna betraktar sig som yngre pensionärer och äldre medborgare – men definitivt inte som åldringar. Livet efter pensioneringen är aktivt och socialt. De äldre är resursstarka, samhälleligt och kulturellt aktiva och köpkraftiga. Ålderdomen förknippas med hög ålder och med den tid, då behovet av vård och beroendet av andra ökar. Den s.k. äldreomsorgslagen, daterad 28.12.2012, stärkte äldrerådets ställning. Hur arbetet för de äldre fortsätter kommunalt och i de nya välfärdsområdena, som träder till 1.1.2023, får framtiden utvisa.

Brita Pawli



Ethel Blomander och Daisy Winqvist påsken 1997.



Värdinnorna vid påskfesten 1997.



2002 firades 30 år med fest på Majvik och tidigare generationer hedrades vid Domkyrkan.

Allsången på Glims i Esbo populär trots ostadigt väder



God tid 2005

2005 var det regn i Glims.

Ordförandeskifte i Esbo



Daisy Winqvist och Virpi Renholm 2004.

18 - GOD TID 7/2005 18.12.2005

FÖRENINGSNYTT

Christian Blomberg Esbos pensionär 2005

Espoon Eläkeläisten Keskusliitto har utsett Christian Blomberg från Esbo svenska pensionärer till Esbos pensionär 2005.

och skaffa sig goda medhjälpare. Christian talar alltid varmt för, att flera skulle få en uppgift i föreningen och att man på detta sätt kunde aktivera medlemmarna. Musiken och sången står hans hjärta nära. Christian är en känd person inom föreningar i Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla och Esbo. Han har under tio år uppträtt som allångledare i Esbo Arbis och Kyrkslätt Arbis och åter varit i föreningarna med sin gitarr och underhåller pensionärerna med

Christian Blomberg, Esbos pensionär 2005, fick ta emot blommor och diplom.

God tid 2005

Samuel är medlem i 10.11.2005
Esa Ebovikens pensionärsklubb

Samuel Lindgrén leder pensionärer

Samuel Lindgrén vann ordförandevallet i Svenska pensionärsförbundet med överväldigande majoritet.



NIKLAS TALLQVIST

Samuel Lindgrén fick 72 röster, medan Majlis Kvist fick 34, Stig Bäcklund 25 och Ulf Johansson 12 röster vid höstmötet i Helsingfors i går.
- Jag är överraskad av att så många röstade på mig.

TILLTRÄDER VID ÅRSSKIFTET. Enligt Samuel Lindgrén är det viktigt att ta sig an äldre som drabbats av utanförskap.

HBL 2005



Virpi Renholm överräcker ordförandeklubban till Lasse Hoffman 2007.



God Tid 2003

Boccia, petanque enar splittrad Esboförening



I äldrerådets intressebevakning ingår arrangerandet av Låt Hösten Pulsera, som samlar seniorer från hela Esbo till fest. I festarrangemangen ingår även offentliggörandet och firandet av årets Esbopensionär. Under sin tid i äldrerådet, åren 2009–2017, ansvarade Brita Pawli för planeringen av festen.

**Benita Åkerlund
årets Esbopensionär**



Benita Åkerlund. 8/201 GOD TID

Benita Åkerlund valdes till årets Esbopensionär 2019.

ESP Kyrkoby pensionärsklubb. Mötet i mars och mötena i april är iniberade på grund av att Esbo centrums servicecentral är stängd tills vidare på grund av coronaviruset.

ESP Köklax pensionärsklubb. Vårens alla möte är iniberade. Men kom ihåg att betala medlemsavgiften och sommarresan på föreningens konto.



Berättelse över verksamheten Coronans år 2020

DIGITALA EVENEMANG Svenska Veckan 20

Aurora Karamzins välgörenhetsarbete i Ryssland och Finland. Belyses i ord och bild onsdag 3.11 kl. 11.00. Länk till B. Geusts föreläsning online via Zoom hittar du på ESP:s webbplats: esbo.spfpension.fi

ESP Olars pensionärer. Kaj Rönnberg berättar om Kanarieöarna på klubbträffen må 4.10 kl. 14 på rest. Niitylounas (Gårdsbrinken 1 b, ovanför Tokmanni) eller via Zoom.



Boccia med ansiktsmask 2021.



Utfärd till Bemböle kvarnar 2019. Klubbmedlemmarna har storligen uppskattat de kulturhistoriska vandringarna med guide i klubbarnas närmiljö.



Äldrerådet i Esbo 2019. Gustav Båsk, med Veronica Biaudet som ersättare, bevakar fortsättningsvis bl.a. ESP:s intressen i kommittén för organisationsunderstöd.

ESP Esbo svenska pensionärer. Onsdag 28.4 kl. 13. Skådespelare Riko Eklundh pratar om Valborg och första maj och annat. Vi har alla hemma mjöd och en struva. En eventuell vit luva kan även sökas fram. Träffen sker på Zoom och medlemmarna får en länk via e-post.

Klipp från HBL, evenemang.



ESP inledde första majfirandet via Zoom våren 2021. Ett 60-tal medlemmar var med. Gustav Båsk organiserade tillfället. Riko Eklundh fick alla på gott humör.

Dalsvik för ett längre och lyckligare liv

DÅ ESBO-GRANKULLA SVENSKA pensionärsförening såg dagens ljus den 8 juni 1972 kunde man knappast ana att föreningen genast från början skulle få en explosionsartad start.

Bara tre år efter starten, 1975, var utrymmesbristen så stor att föreningen delades upp på fem klubbar: Dalsvik, Grankulla, Gäddvik-Mattby, Mårtensbro, Kirsti. Den sistnämnda upphörde 2002 och gick ihop med Kyrkobyklubben som startade 1976. Mårtensbro gick 1980 in i nya Sököklubben som hade grundats 1976.

Redan sex år efter starten, 1978, var Grankullabornas andel så stort att man startade en egen förening som stått utmärkt på egna ben sedan dess. Grankulla tog med sig 180 medlemmar. Kvar i Esbo fanns 800 medlemmar. Den 5 april 1978 på Logen i Gröndal togs beslutet att omregistrera den ursprungliga föreningen Esbo-Grankulla svenska pensionärsförening till Esbo svenska pensionärsförening.

Klubbarna har långt fungerat självständigt med protokoll, budget och revision och kunde gott fungera som registrerade föreningar. För några år sedan var det meningen att klubbarna skulle följa exemplet från Helsingfors och bli registrerade föreningar. Bara Gröndal-klubben tog för cirka fem år sedan steget ut och blev förening. Resten tvekade över eventuell byråkrati och fortsatte som klubbar.

25 pensionärer från Gröndal, Källstrand, Dalsvik och Aurora (Träskända) hörsammade en kallelse till möte i Källstrands finska folkskola den 14 mars 1975 och startade då en klubb under namnet Dalsviks pensionärsklubb. Initiativtagare och pådrivare var Eija Francke som kom att bli hela föreningens eldsjäl. Dalsviksklubbens verksamhetsråd blev, förutom ovannämnda byar, Karabacka och Kilo. Första ordförande blev Åke Kuusisto, som stannade i fem år.

Till en början möttes klubben var tredje fredag i månaden.

Av den första programverksamheten kan nämnas pensionärgymnastik (Eija var utbildad gymnastiklärare), promenader, teaterbesök, utfärder samt vän- och telefontjänster. Medlemmarna skulle också presentera sin hembygd.

Nästan genast tog reseverksamheten fart. Man gjorde teaterbesök till Stockholm, besökte operan i Nyslott och gjorde resor till Esbos vänorter Köge i Danmark och Kristian-

stad i Sverige. En sånggrupp på 16 personer grundades 1983. Fester hölls ofta på Logen. Flera av klubbens äldre medlemmar hade varit med om att bygga Logen.

I april 1976 bytte klubben mötesplats till Hälsögården i Gröndal, som det hette då. Ungefär då blev varannan måndag mötesdag. År 1983 hade klubben kring 220 medlemmar, vilket torde vara rekord. Då blev Hälsögården för trång och klubben delades. Gröndal fick en egen klubb dit nästan hälften anslöt sig. Kvar i Dalsvik blev 140 medlemmar.

I Gröndal hälsocentral stannade man till 2020 då hälsocentralen stängdes för rivning. Då blev det att flytta till nuvarande plats, Allaktivitetshuset i Dalsvik. Dit flyttade också Gröndalföreningen.

Klubben har haft många långvariga funktionärer. Bland dem må nämnas Kurt Wahlstedt som på 1990-talet var ordförande både för klubben och föreningen. En annan trotjänare är Ritva Johansson som var sekreterare och ordförande för klubben i ca 20 år, liksom kassören Sjolf Florström. Ritva utnämndes 2021 till klubbens hedersordförande.

Dalsvik har år 2022 65 medlemmar.

Ulf Johansson



Gröndals sångkör på konsertresa till Åbo antagligen i början av 1980-talet. Från vänster Gunni Olin, Ritva Johansson, Margareta Hagelberg, Åke Johansson med flaggan och Astrid Holm. Samtliga var medlemmar i Dalsvikklubben.

ESP Dalsvik pensionärsklubb 30 år

Cirka 70 personer ställde upp då den äldsta klubben i Esbo svenska pensionärer r.f. firade jubileum den 21 mars i samband med vårens födelsedagsfest, denna gång på servicehuset i Gröndal.

Programmet bestod av kvartett-sång, solosång och pianosolo samt festdikt skriven av Ruth Åkerlund och historik sammansatt av Tea Söderblom.

Kaffet med dopp smakade bra under glad samvaro i pausen.

Vid festen uppvaktades en duk-tig och aktiv medlem, Sylvia Nyman med Esbo svenska pensionärer r.f:s standar. Sylvia Nyman har under många år skött klubbverksamheten på ett enastående sätt. Till medlemmar som anslutit sig till klubben 1979-80 överräcktes en ros.

Vi sänder en varm hälsning och ett tack till Eija Francke som var sammankallare då klubben grundades 1975 och ledde verksamheten

den första tiden.

Klubben uppvaktades av ESP:s styrelseordförande Virpi Renholm, sekreterare Marianne Sandell och kassör Anne-Marie Lindholm och med telegram av Hagalund pensionärsklubb.

Vid klubbens årsmöte den 2 februari fick Dalsvik ny ordförande. Till ordförande valdes Marco Ekroth. Ritva Johansson som varit sekreterare 1994-1998 och ordförande från 1999 ville avgå, men fortsätter som vice ordförande.

Den övriga styrelsen återvaldes: sekreterare Tea Söderblom, kassör Sjolf Florström, ledamöter Thea Åkerlund, Margareta Lindqvist, Kristina Weckström och Sylvia Nyman. Klubben samlas till möten varannan måndag kl. 15 och ser fram emot en trevlig och livlig verksamhet.

Med pensionärshälsning.

STYRELSEN



Nya ordföranden Marco Ekroth avtackar avgående ordföranden Ritva Johansson, som till höger överräcker ESP:s standar till Sylvia Nyman. Hemming Nyman i bakgrunden.



Efter cirka 20 aktiva år bland annat som sekreterare och ordförande för Dalsviksklubben utsågs Ritva Johansson 2021 till Dalsviksklubbens hedersordförande. Samma år fyllde hon 90 år.

Notiser

HUFVUDSTADSBLADET
Tisdag 18 oktober 2016

SENIORVERKSAMHET

Astrid Holm är årets pensionär i Esbo

100-åriga Astrid Holm är årets pensionär i Esbo. Hon utnämndes under festen *Låt hösten pulsera* som ordnades för artonde gången av äldrerådet vid Esbo stad. Över 700 seniorer deltog i festen i Esbo kulturcentrum.

Astrid Holm är en representant för de aktiva men så kallade tysta medlemmarna. Hon har aktivt deltagit i Esbo svenska pensionärsverksamhet sedan 1981, är med i Marthorna och har sjungit i kör. Holm bor i sitt eget hem och sköter själv sina dagliga sysslor.

Valet påverkades också av att Astrid Holm kan tjäna som en förebild för alla på vandringen mot en god ålderdom. Astrids älskvärda personlighet samt hennes glädje och skratt sprider en god atmosfär kring henne. KSF MEDIA



Ordf. Leena Tuohimaa från Centralförbundet för Esbo pensionärer och Astrid Holm med sin dotter Karin Aulankoski.



Historiskt sammandrag 1975–2022

GÄDDVIK-MATTBY PENSIONÄRSKLUBB grundades 1975 och har fram till 2022 stadigt vuxit i antal.

Klubben har idag 195 medlemmar och nya medlemmar strömmar hela tiden in!

Verksamheten präglas av ett ständigt sökande efter nya verksamhetsformer. Förutom sedvanliga klubb-dagar med intressanta föredrag strävar klubben efter att erbjuda lockande program utanför klubblokalen.

Vi gör dagsutfärder till intressanta mål alltifrån Vanda, Hfrs, Borgå, Lovisa, Kotka, Fiskars, Ekenäs och Svartå slott varje år. Vi besöker operaföreställningar både på scen och film, teaterbesök och konserter för att inte tala om intressanta konstutställningar flera stycken per år. Utlandsresor har ordnats till Tallinn, Prag och Budapest.

Nytt för i år är en nystartad bokcirkel, ett operasällskap och en golfklubb, som tränar tillsammans och siktar på förbundets olika tävlingar.

Som ordförande idag jobbar Benita Bärlund och före henne Marianne Sandell. Allt som allt har klubben haft 7 ordföranden.

Tema på klubbmötena har varit hälsa och välfärd, allsång, populära författare, musikkännare, trevliga un-

derhållningsartister, små teatergrupper, reseskildringar mm.

Jubileumsfester försöker vi ordna vart 5 år, senast 2015. Coronan satte stopp för 45 årsjubileet år 2020, men vi kompenserade den med en kräftsiva och traditionell julfest 2021.

Efter november 2021 fortsatte klubben sin verksamhet på Gäddviks Servicecentral med Dagsaktuellt från mellanöstern, presidentvalet i US, yoga och problem med ögonen på äldre dar.

Under våren 2022 fortsatte klubbmötena med föredrag om Amos Andersson, situationen i Ryssland, frågesporter, första maj firande och en utfärd till Söderlångvik.

Det sjuder av aktivitet i Gäddvik-Mattby klubben!

Mera info finns på klubbens hemsidor www.esbo-gaddvikmattby@spfpension.fi

Benita Bärlund



Golfstart på Gumböle 2018.



Utfärd till Stora Kalvholmen juli 2021. Från höger Birger Sandström, Stina Ifström, Benita Bärlund, Heikki Alavesä.



Utfärd till Malmgård i september 2021.



Resa till Prag september 2017, Dvorak museet.



Sommarcafé vid Mellsten juli 2020.



Petanque i Gäddvik 2021.

ESBOVIKENS PENSIONÄRSKLUBB

SÖKÖ SVENSKA PENSIONÄRSKLUBB startades i oktober 1976 av ett tjugotal pensionärer. Klubbens första ordförande var Hans Lundell. Intresse för klubben fanns också utanför Sökö så namnet ändrades år 2004 till Esbovikens pensionärsklubb med avsikt att få medlemmar från hela området kring Esboviken och Sökö, från Bastviken till Sommarö.

Vi är en av de åtta pensionärsklubbarna inom föreningen Esbo svenska pensionär (ESP) och vårt medlemsantal i början av 2022 var 105. Våra klubbmöten håller vi normalt varannan onsdag under höst- och vårsäsongen i servicehuset Sökö Leva och Bo. Vi har varierande program på våra möten: intressanta och aktuella föredrag, aktuell information om smarttelefoner och pekplattor, musik- och sångunderhållning, frågesport, lotteri, bingo, sång och sittdans och annat. Höstens och vårens program presenteras på våra

hemsidor samt med e-post till alla medlemmar som har sådan.

Saker som våra medlemmar uppskattar: träffa gamla och nya bekanta, intressanta berättelser, eftermiddagskaffe i trevligt sällskap, diskutera gamla skolminnen, vårutflykter och resor, gemenskap, årliga jubilarfesten samt det att alla pratar svenska. Klubbmötena, som trivsamt avbryter vardagen, brukar samla 25–30 personer. Våra utflykter, som görs tillsammans med klubben i Olars, har fört oss till intressanta mål i hela Nyland. Lämplig sommar-teater brukar besökas. Förutom klubbmötena är vi aktiva med promenader, boccia, frisbeegolf och sommarsamling vid lämpligt café. Teaterbesök, resor och utfärder ofta tillsammans med andra Esboklubbar hör också till. Klubbens ordförande för närvarande är Olof Renvall.

Mera information på klubbens hemsida.

Kay Grahn



Tor Wentzel leder ordet på årsmötet.



Guld och brons i boccia, Olof Renvall, Sven-Ivar Othman och Björn Kusenius 2020 och 2021.



Sibboutfärd 2016.



Tallinnutfärd 2019.



Jubilarfest 2019.



Swing It Jazz, 2022.



Glada deltagare i frågesport 2022.

Klubben mitt i stan

Lystringssången

(melodi: I sommarens soliga dagar...)

På vår ålderdoms gyllene dagar
så finns det väl ingen som klagar
Då gör vi vad vi behagar
och har det så skönt och bra
Hurra hurra

För en person som har pension
så går det ändå ganska lätt
Fast man är grå det går ändå
på livet sätta litet sprätt
Vår ålderdoms gyllene dagar
som livet oss har gett
Hurra hurra



Med den här sången börjar vi alla våra träffar.

KYRKUBYKLUBBENS HISTORIA BÖRJAR den 20 januari 1976. Då samlades man, 17 personer, till ett möte som sammankallats av Eija Francke som också var föredragare. Man beslöt ge klubben namnet Esbo kyrkobys pensionärsklubb. Första ordförande blev Anita Lindström.

Programförklaringen för klubbens verksamhet utgjordes av följande 7 (sju) punkter:

- Uppsöka och aktivera personer i pensionsålder
- Tillgodose pensionärernas behov av rekreation
- Tillgodose pensionärernas andliga och fysiska fostran
- Ordna resor och utfärder
- Ordna teater- och andra kulturella besök
- Ordna kurser och diskussioner
- Ta hand om varandra

Det här är i ett nötskal det klubben gjort genom alla sina verksamhetsår och ska fortsätta med. Det har vi illustrerat med våra bilder.



Sju personer samlades, i sockenstugan vår
och bildade klubben som nu fyller 30 år.
Vart femte år har firats med buller och med bång,
och varje år vi sjungit, tillsammans våran sång
Nu gör vi vad oss behagar, har det skönt och bra
i ålderns gyllene dagar som livet gett – hurra.
Till domkyrkan vi vandrade tände "tretti" ljus,
för våra kära medlemmar som finns – i Guds hus.
Se hur de belåtet nicka mot en ny generation,
som villigt bära vill deras gamla tradition.
Hej alla glada vänner som samlats här i kväll,
låt glädje ännu råda i "vårt" brandkärs kapell.
Den här dikten skrev Christian Blomberg 9 maj 2006.



Sockenstugan.



Christian Blomberg håller tal på efterfesten.

Klubbmöte på 70-talet, männen till vänster, kvinnorna till höger.



Uppvaktning vid kyrkan på vårt 30-årsjubileum 2006.



Aila Enlund och Sinikka Ahokainen.



Vi har många bollar i luften hela året.



Basarer har vi haft alla år fram till 2018, julfester och födelsedagsfester likaså, i basängen har vi plaskat och kallat det vattengymnastik.



Klubbens medlemmar som slutat som segrare:



Solvalla marschen 9.10.2005. Herrlaget: Bengt Roth, Kaj Henriksson, Mikko Reini och Arnold Sundberg. Damlaget: Sinikka Ahokainen, Kerstin Berglund, Kristina Sten och Synnöve Henriksson.



Petanque. Vårskrällen i Kyrkslätt 20.5.2021. Bojan Åkerlund, Per-Erik Hilden och Sinikka Ahokainen.

Esbo Kyrkoby firade 40 år



Maj-Britt och Erik Roms som också firade sin 64-års bröllopsdag. Erik blev också utnämnd till klubbens hedersmedlem. Foto Veronica Biaudet



ESPs frågesport 29.10.2021. Kristina Sten, Per-Erik Laxén och Per Olof Ahokainen.

KÖKLAX PENSIONÄRSKLUBB

KÖKLAX, SOM HÖRTILL de äldsta bosättningsområdena i Esbo, fick sin pensionärsklubb år 1977. Klubben har ett antal gånger bytt hemvist under sin 45 åriga verksamhet. Då stadens servicehus revs år 2008 flyttade klubbens sammankomster till Träskby folkskola, som är bygd på mark donerad av kungsgården Esbogård, idag storgods och herrgård. Bygdens moderna historia går tillbaka till 1500-talet och den medeltida kungsvägen mellan Åbo och Viborg går genom Köklax. I dag sammankommer klubben till medlemsträffar i Esbo stads första Leva och Bo -seniorcentral vilken byggdes i Köklax och blev inflyttningsklar år 2012. Köklaxklubbens motto att ha det trevligt och njuta av tillvaron avspeglas tydligt i verksamheten. Man sammankommer regelbundet till medlemsträffar, ordnar resor och teaterbesök. Två fester är viktiga och ord-

nas traditionsenligt varje år. Den ena är födelsedagsfesten och den andra är Luciafesten med Esbos egen Lucia på plats. Under sommaren spelas det petanque. Vårens 2022 aktiviteter kulminerade i 45 års firandet och i en auktion av tavlor, vilka en längre tid förvarats i klubbens arkiv. Tavlorna har donerats av tidigare medlemmar med konstnärliga talanger.

Stig Ahlgren och Brita Pawli



Luciafest 1996, lucia = Harry Relander, Stig Holmqvist till vänster, Aarne Laakso till höger.



Bocciavinnare 2011.



Basar i Köklax 2008.



Lasse Liemola med gitarr, 2008.



Födelsedagsfest maj 2011.



Esbo Lucia Denjah Leinson besöker Köklax Leva och Bo, 2018.



Sångare Paula Koivuniemi och klubbens äldsta medlem Helmi Rosendahl.



Utfärd till Vikingacentrum på Rosala 2018.



Personer tågar till Vikingacentrum 2018.

HAGALUND PENSIONÄRSKLUBB

EFTER ATT HAGALUNDS PENSIONÄRER några år hört till Esbo-Grankulla pensionärsförening väcktes år 1978 tanken på en egen klubb i Hagalund. Initiativtagare var Otto Seire och Göta Wikberg, och Esbo stad ställde en ungdomsklubb vid Tapiotorg, en rätt primitiv källarlokal under Suomalainen Kirjakauppa, till klubbens förfogande. Till det första mötet infann sig 44 personer och Otto Seire valdes till ordförande och Göta Wikberg till viceordförande och sekreterare. Efter Seires död följande år fungerade Wikberg fram till år 1985 som både ordförande och sekreterare.

Det nya servicehuset i Hagalund blev färdigt 1985 och klubben kunde fortsätta att hålla sina träffar där varje onsdag kl. 14. Vid klubbens 20-årsjubileum hade medlemsantalet stigit till 192, till 30-årsjubileet år 2008 till 267 och senare till runt 300. Under de senaste åren har dock siffrorna dalat till kring ca 200. Antalet klubbträffar har minskat till två onsdagar per månad.

En långvarig och högt uppskattad ordförande var Daisy Winqvist. Hon anslöt sig till klubben år 1992, blev vald till viceordförande i styrelsen 1993 och till ordförande för åren 1994-2009. Samtidigt som hon var ordförande i Hagalundklubben i hela 16 år, var hon också sekreterare i ESP 1994-1996 och därefter ordförande i föreningen 1997-2003. Hon var en av grundarna till Pensionärskören Furorna och var dess ordförande 1993-2008. Hon blev i mars 2010 utnämnd till Hagalundklubbens hedersordförande, i oktober samma år utsedd till Esbos Årets pensionär, och slutligen år 2014 utnämnd till ESP:s hedersordförande.

Daisy Winqvist efterträddes av Vineta Björkstén, som under sina sju år som ordförande med stor iver

arbetade för medlemmarnas trivsel och välmående. Hon lärde känna de flesta i klubben och hennes genuina intresse för verksamheten har fortsatt också efter ordförandeskapet. Hon utnämndes till klubbens hedersmedlem år 2018.

Under alla år har klubben haft en representant i ESP:s styrelse och en i Hagalunds servicecentrals kundråd. Under många år har också ESP:s representant i Esbo stads äldreråd kommit från Hagalundklubben.

Under klubbens första år bildades bl.a. en teatergrupp, en handarbetsgrupp och en bokcirkel. År 1985 bildades en seniordansgrupp som fick öva i servicehusets gymnastiksal. Teatergruppen uppförde år 2006 "Spöket på Kantorvilla", en komedi inspirerad av Oscar Wilde. Pjäsen spelades på Mattlidens skolas scen och skolans lärare Harriet Lindroth bistod med regihjälp.

Att det också funnits ett intresse för socialt arbete visade de många damer som stickade lappar till Moder Teresas filtar. Resultatet blev 850 lappar, 17x17 cm, som räckte till 12 filtar. Ett annat år syddes sammanlagt 50 Unicef-dockor, som såldes vid evenemanget Kulturen vid ån för 20 € per docka. Motion är en viktig del av vardagen och gymnastik i klubbens regi har ordnats en gång i veckan i servicehusets gymnastiksal. Klubben har i många år deltagit i ESP Boccia med 4 eller 5 lag, och då även ofta stått på prispallen.

Anja-Bi Pulkkinen



Daisy Winqvist, långvarig ordförande och Esbos Årets pensionär 2010.



På 35-årsfesten 16.2.2013 på Hanaholmen intervjuar Vineta Björkstén Alice Gyllenberg, som varit med om att grunda klubben.



Styrelsemedlemmen Thorbjörn "Tobbe" Söderström försedde i många år närvaroböckerna med fina och roliga teckningar.



Svenska dagen 6.11.2013 frades med dräktkavalkad. Fr.v. Siv Pesonen klädd som sin mamma under kriget, Brita Pawli i en kvinnlig akademikers dräkt på 1920-talet, Gertrud Landén i hatt från Paris och Ethel Sandström klädd i sin farmors kyrkstass från slutet av 1800-talet.



Födelsedagsfest med Benny Törnroos 23.10.2019.

ALBERGA SVENSKA PENSIONÄRER

LITEN HAR BLIVIT STOR. Tisdagen den 2 december 1980 föddes ett barn, som slog ut i blom som tonåring och som för ett par år sedan redan fyllde 40 år. Barnet, som hade äldre syskon, fick namnet Alberga-klubben. Klubben fungerar som en underavdelning till ESP under namnet Alberga svenska pensionärer. Redan vid starten hade klubben ca 30–40 medlemmar, som alla aktivt deltog i klubbens verksamhet. Mellan åren 1983–1984 fungerade Karl-Viktor Ahokainen som sekreterare. Enligt protokollen ingick det i planerna att starta musik-, sång- och dansverksamhet från allra första början. De, som ägde ett instrument uppmanades ta det med till mötena. Försöket att få igång musikverksamheten utföll mindre väl. Däremot sjöngs det flitigt och många sångtexter finns bevarade. Dans infördes på programmet år 1982. Enligt protokollen ägnades den sista halvtimmen åt dans vid varje möte. Idag, år 2022, är det sittdans som gäller.

I det tal, som ESP:s representant höll på 15-årsdagen, hyllades klubben med orden "Alla är små i början, men Albergaklubben har vuxit och har idag 72 medlemmar. Detta är ett bevis på att klubben arbetat aktivt för pensionärerna i Alberga och att medlemmarna trivs. Ni har fått starka män och kvinnor i ledningen som fört klubben framåt."

Karl-Viktor Ahokainen, som sammankallade till det första mötet och som var den drivande kraften bakom klubbens tillblivelse, fungerade som klubbens första ordförande åren 1980–1982, följd av Ester Funck. Andra aktiva medlemmar var Håkan Blomander, Sven Eklund och Ethel Blomander, idag 101 år gammal.

På 1980- och 1990-talet stod medlemmarna långt själva för programmet. Det uppfördes teaterpjäser, det sjöngs, dikter deklamerades och det ordnades fester, lotteri och resor. I hobbyverksamheten – inriktad på kortspel, handarbete, social samvaro och med start

år 1992 – deltog i medeltal 15–20 medlemmar. På 2000-talet började medlemsantalet sjunka. Som minst hade klubben fem aktiva medlemmar. Långsamt har medlemsantalet igen ökat. I skrivande stund har klubben 41 medlemmar varav ca hälften är aktiva. I dagens medlemskår finns medlemmar i andra och tredje generation. En styrelsemedlems farmor har suttit som medlem i en tidigare klubbstyrelse. Medelåldern bland medlemmarna i klubben är den lägsta inom ESP trots att två medlemmar är över 100 år.

Då klubbverksamheten inleddes år 1980 sammankom man till möten på Hembygdens Vänner i Alberga r.f. föreningshus Thorstorp men flyttade till stadens servicehus då det stod färdigt våren 1981. I mars 2017 flyttades klubbverksamheten till stadens seniorcentral Leva och Bo.

Covid-19 pandemin och golvrenoveringen i seniorcentralen Leva och Bo har fört klubben tillbaka till det 110 år gamla föreningshuset Thorstorp där klubben tillsvidare sammankommer till möten.

Tyngdpunkten i klubbens programutbud under 2000-talet visar på föredrag i ord och bild om bl.a. stadsdelen Alberga, Stockholm och S:t Petersburg och om länder som Alaska, Island och Guatemala. Bredden i programutbudet är iögonfallande. Det har talats om kryddor, alkohol och läkemedel, skrock och ordspråk, yoga, inredning, räddningshundar, hur man gör garn av hundhår och hur det är att vara invandrare.

Deltagandet i ESP program över nätet via Zoom har avlösts av klubbens egna picknickar ute i det fria. Livet under de ovanliga omständigheterna, som coronaåren förorsakat, har tydliggjort hur viktig den sociala samvaron är inom ESP:s näst yngsta klubb. Nu ses äntligen ett slut och ett ljus i fjärran.

Inge Blomander



Efter de upphävda covid-19 restriktionerna blev Föreningshuset Thorstorp klubbmedlemmarnas hemvist hösten 2021.



Viktor Ahokainen.



Seniordans i slutet av 1980-talet.



Den nystartade Albergaklubben utgick som knapp segrare i Ebo pensionärernas frågesport på torsdagen. Laget bestod av (fr. h.) Martha Lindholm, Karl-Viktor Ahokainen och Eda Holm. Med en halv poängs marginal förlorade laget från Dalsvik med (fr. v.) Doris Lindholm, Toini Juslin och Onni Wirlander i bakgrunden. Foto: Västra Nyland.



Författaren, prästen Hilikka Olkinuora på besök till Alberga i gamla mötesutrymmet 2016.

I början av 1980-talet deltog Albergaklubben första gången i ESP frågesport och utgick som segrare i tävlingen.



Alberga klubbens Viola Holmqvist och Inge Blomander bekantar sig med nya Leva och Bo i Alberga 2017. Klubbens verksamhet flyttade sedan hit.



Pirjo Blomster besökte klubben i Alberga hösten 2019 och karda garn av hundhår, som stickades till vantar och sockor.

Klubbens start

OLARS BÖRJADE BYGGAS i slutet av 1960-talet. Många pensionärer anslöt sig till den nygrundade föreningen 1.10.1985 och grundade en oregistrerad klubb som hette "Pensionärsklubben inom Olarssvenskar rf". Ordförande blev Rolf Karling. Våren 1990 splittrades klubben och bildade en egen förening som registrerades 24.7.1990. Den ursprungliga klubben (nuvarande Olars pensionärer) fortsatte sin verksamhet. Olars pensionärer grundades alltså 1.10.1985. Åren 1999–2007 var Pehr-Erik Bäckström ordförande. Klubben anslöt sig år 2001 till Esbo svenska pensionärer rf (ESP) och genom den till det riksomfattande Svenska pensionärsförbundet (SPF). År 1993 hade klubben 30–40 medlemmar och nu har den ca 100 medlemmar.

Klubbens verksamhet i begynnelsen

De flesta pensionärsklubbar i Esbo som hör till ESP har klubbträffar varannan vecka. Olars pensionärer har under hela sin tid haft klubbträff varje vecka. Varannan träff har haft program och vartannan har varit ett s.k. pratmöte. Från år 2011 har klubbens nästan alla klubbträffar haft föredrag. Efter att Coronapandemin börjat har klubben haft sina klubbträffar varannan vecka på restaurang Niittylounas. Klubben har varje år gjort teaterbesök och åtminstone en utfärd varje vår tillsammans med Esbovikens pensionärsklubb. På detta sätt har klubben fått bussen full. Frågesport har varit en tävling mellan ESP-klubbarna i flera år. Olarsklubben har deltagit flera gånger och placerat sig väl och till och med vunnit. Lotto och Bingo är populära och en god inkomstkälla för klubben.

Dagens klubbverksamhet

Coronapandemin förorsakade stora svårigheter för sammankomster på Silvermånen. Klubben måste hitta nya vägar att träffa sina medlemmar och då fick vi via SPF en möjlighet att utnyttja Zoom-verktyget. Våren 2020 hade vi alla vårens klubbträffar via Zoom och på hösten 2021 började klubben att ha hybridmöten på restaurang Niittylounas. Dessa är möten som genomförs lokalt med närvaro och digitalt via Zoom med



Olars och Esbovikens pensionärsklubbar gjorde en gemensam utfärd inklusive lunch till Västnyland år 2008.

personer hemma vid datorn eller på sommarstugan. Det var en spännande tid för klubben. Tack vare aktiva medlemmar kunde klubben fortsätta sin verksamhet och även få in nya medlemmar.

Under två år av restriktioner på grund av Coronapandemin har klubben satsat på motion och promenader i Olars med omgivningar. Esbo stads gym i Olars har tidvis varit stängt, men har nu öppnat igen. Bocciaspellet i idrottshallen i Dalsvik har allt emellan pausat, men har nu kommit igång igen. Om somrarna spelas petanque på sandplanen i Gäddvik. Orkestern Swing It har i flera år varit med på våra klubbträffar och därmed har vi fått njuta av bra underhållning i jazzmusikens tecken. Resor, utfärder och teaterbesök gör vi tillsammans med andra klubbar eller i egen regi i mån av möjlighet.

Olars pensionärer är en aktiv klubb som gärna vill utveckla sig och vara ett ställe där Olars svenska pensionärer kan träffas, lyssna på intressanta föredrag och sammanstråla för en trevlig pratstund och också delta i mån av möjligheter i promenader, i gymmet eller i bollspel. Kom med och se mera om vår verksamhet och historia, <https://esbo-olars.spfpension.fi>

Johan Stigzelius och Carl-Göran Stén



26.5.2009
Olars pensionärer.
Vårutfärd till Riihimäki.
Reseledare Bengt Jusélius

Våren 2009 gjorde klubben en utfärd till Riihimäki med Bengt Jusélius som reseledare.



Caj Kortman berättade om sina år i Zambia inför en talrik publik på Silvermånen 2.11.2010.



Samling i fågeltornet på tisdagspromenaden 4.–5.2021 runt Finno fågeltjärn.



Olars frågesportlag med (från vänster) Olof Tandefelt, Guy Edin, Jarl Mattsson och Pehr-Erik Bäckström 2003.



Utfärd till Fazers fabriker i Vanda hösten 2020 med ansiktsmasker.



Orkestern Swing It har i fler år varit med på våra möten och därmed har vi fått njuta av bra underhållning i jazzmusikens tecken.

Numera hålls våra klubbträffar varannan vecka där vi huvudsakligen har ett föredrag av antingen egna medlemmar eller av föredragshållare via Zoom.

ESP BOCCIA 25 ÅR, 1996–2021

ESBO SVENSKA PENSIONÄRER (ESP) har sedan starten år 1996 spelat bocchia. Esbo stads pensionärsombudsman Kaj Ahlgren introducerade bocciaspelet för ESP. Spelet inleddes på Lagstads bollplan med 15 lag och ca 45 medlemmar från följande sju ESP-klubbar: Alberga, Dalsvik, Gäddvik, Hagalund, Kirsti, Kyrkoby och Köklax. Christian Blomberg från Kyrkoby-klubben ledde verksamheten som startade på hösten 1996 i Dalsvik tryckluftshall. Bocchia-veteranen Per-Olof Degerlund från Dalsvik är den enda spelaren som har varit med från början. Man spelade en Bocchia-cup kallad Esbo bocciamästerskap med 13 deltagande lag. Hagalund vann den nyinstiftade vandringspokalen. Segrare i A-cup blev Hagalunds Ha 2-lag och i B-cup segrade Köklax Kö 3-lag.

Då bocciaspelet i Esbo år 2006 fyllde 10 år ställde 112 spelare upp. Grankulla svenska pensionärer började spela bocchia med det glada Esbo-gänget år 2014. Under årens lopp har Grankullalagen utökats till sex. Våren 2019 deltog hela 129 spelare från 35 lag från klubbarna i Esbo, Grankulla och Gröndal. Corona-

epidemin våren 2020 gjorde att många lag inte längre ställde upp. På hösten 2021 deltog 19 lag, 57 spelare och 11 reserver, totalt 68 deltagare. På våren 2022 ställde 21 lag med 63 spelare och 11 reserver upp, totalt 74 spelare. Grankulla tog en överlägsen trippelseger hösten 2021 och fick både guld-, silver- och bronsmedaljerna. Ordförande för bocchia var under många år Marco "Nappe" Ekroth. Nuvarande ordförande är Håkan Nyman.

Olars pensionärer kom sent igång med bocchia. Sex medlemmar började träna i Dalsvik bollhall på våren 2010. Seriespelet hade då redan börjat så att spelarna från Olars inte hann med utan fick nöja sig med träning under slutet av våren under ledning av Lars Degerman. Han lärde nykomlingarna spelets regler och undervisade i hur man kastar bollarna. Hans lärdomar om bocciaspelet gick tydligen väl fram. Olars första lag har vunnit medalj fem gånger, först brons 2017, sedan silver våren 2019 och slutligen guldmedaljer 2019, 2020 och 2021. Kyrkoby-klubben har under årens lopp varit den största bocciaklubben un-



I Esbo har man spelat bocchia i 10 år sedan 1996. Foto från God Tid 1/2006.
Bildtexten: ESP:s bocciaspelare vid jubileumsårets sista speldag i Dalsvik bollhall. 112 medlemmar spelar varje torsdag vår och höst, totalt 33 speldagar, en och en halv timme per gång. Foto: Pekka Salonen

der ledning av Per-Olof Ahokainen. Den har som mest haft nio spelande lag, men har numera sex lag. Olars ställer nu upp med fyra lag. Grankulla har för närvarande det största antalet lag då intresset för bocchia ökat. Efter att Coronapandemin brutit ut har spelarnas antal minskat. Man spelar med obligatoriska munskydd eller visir samt handdesinfektionsmedel och handskar på händerna. Då pandemin grasserat som värst har Esbo stad stängt bollhallen och spelandet tagit paus.

Bocchia är ett vanligt fritidsnöje och trevligt spel som man lär sig lätt. Man bits av spelflugan och blir tävlingsugnen. Det ojämna konstgräsgolvet spelar ofta riktiga spratt och gör spelet utmanande. Bocchia är inte bara en tävlingsgren utan också lätt motion. Man knyter nya kontakter till andra pensionärer.

ESP-klubbar har deltagit även i spel på andra orter. På sandplanen i Kyrkslätt ordnades "Vårskrällen" på våren 2021 och på hösten ordnades den nyländska turneringen i Borgå. Måtte de röda och blå bollarna rulla vidare mot den vita även i framtiden!

Carl-Göran Stén



BOCCIASPELARNAS
EFTERSTRÄVADE
GULDMEDALJ



Höstens 2019 vinnare blev Olars lag OL 1 i bakre raden (fr. vänster) Rainer Richter, Carl-Göran Stén, Johan Stigzelius. Med i laget var även Solveig Lindfors och Bo Andergård. I främre raden står till vänster bocchia sekreteraren Kirsten Arvela, Kyrkobyns lag KY 3 med silver Per-Olof Ahokainen, Kristina Sten, Gert Andersson. Brons gick till Gäddviks lag GÅ 3. På bilden Dag Svedstedt och Henry Lönnqvist. Till höger bocchiaordförande Håkan Nyman.

Historiskt sammandrag 1992 – 2022

EN LITEN SÅNGGRUPP SAMLADES i Esbo under kantor Eva Anderssons ledning hösten 1992. Detta blev startskottet för det som så småningom skulle bli pensionärskören Furorna, som sedan dess letts av olika dirigenter, såsom Henrico Stewen, Johan Cantell, John Emanuelsson och Sofia Lindroos. Benita Bärlund efterträdde Daisy Winqvist som ordförande år 2009.

Det goda samarbetet med ESP-Esbo svenska pensionärer och Esbo svenska församling har fortsatt sedan dess och bildat stommen i verksamheten.

Furorna har under sina snart 30 år blivit en faktor att räkna med i pensionärssammanhang.

Kören har under hela sin verksamhet flitigt uppträtt på olika pensionärstillställningar, äldrerådets höstfester, besökt seniorhem och sjukhus. Vårkonsert och julkonsert varje år har varit efterlängtade tillställningar för Esbo pensionärerna.

Samarbete med andra liknande körer har genom åren varit en viktig del av körens verksamhet. Det har betytt deltagande i de av Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds anordnade finlandssvenska sångfesterna. Svenska pensionärsförbundet SPF har tre gånger ordnat PangSÅNGFester för pensionärer och där har Furorna från början varit aktivt med som arrangör och värdkör.

Allt detta har lett till samarbetsprojekt med körer i huvudstadsregionen, Åbo, Vasa, Karleby och Mariehamn. Samarbetet med Håkan Wikman har under flera års tid berikat Furornas repertoar och byggt broar till andra pensionärskörer i huvudstadsregionen. Han har varit en viktig inspiratör och samarbetspartner och är körens ordinarie dirigent fr.o.m. januari 2022, vilket lockat många nya sångare till kören.

Furorna har under åren gjort flera utlandsresor och givit konserter med andra körer i Baltikum, Sverige och Danmark. Från körresan till Berlin och Toscana fick Furorna många trevliga minnen och erfarenheter.

Samarbetet med den finska seniorkören Espoon Seniorikuoro Ruusut ja Ritirit från Esbo visade att viljan att förstå varandras kulturella särart är stor och den gemensamma konserten i Sökö kapell var berikande.

Furorna firar sitt 30-årsjubileum år 2023 med en Furuborgresa västerut, jubileumskonsert med nyskriven körmusik och två julkonserter.

Furornas omfattande historik finns på hemsidan www.furorna.fi

Benita Bärlund



Furorna på PangSÅNGFest i februari 2017 i Esbo kulturcentrum.



Furornas Julkonsert 2018 i Olars kyrka.



Furorna på Sverigeturné hösten 2019, här i Kristianstad.



Furorna i mars 2019 i Olars.



Furorna hade sin 10-årskonsert den 6 nov. 2003 i Louhisalen i Hagalund inför en publik på ca 300 personer. Eva Andersson hade övat in ett mångsidigt program. Publiken fick sjunga med i sången Symaskinsvisan. Det var Evas sista framträdande med kören som hon grundat. Kören hade 33 sångare. Lennart Söderlund



Stiliga furor i Esboviken 2015.



Furorna på konsert i Barösund augusti 2019.

Hur kommer föreningen att gå vidare!

Tron att detta finns i vår framtida verksamhet är stark.

- Födelsedagsfesterna som trivselfaktor fortsätter vi att fira.
Vi kommer även att se att vår åldersstruktur förändras, den breddas.
- Motion och fysisk aktivitet blir allt viktigare ju äldre vi blir.
- Digitaliseringen av samhället ökar behovet av IT-teknisk kunskap och IT-stöd.
- Social kontakt till medlemmarna kommer att upprätthållas både via fysiska möten och via möten över nätet.
- Resor är en trivselskapande aktivitet inom vår verksamhet.
- Fortsätta satsa på det ömsesidiga samarbetet och den goda kommunikationen till andra intressentgrupper såsom myndigheter, bidragsgivare och organisationer.

Gustav Båsk



ESP:s styrelse i oktober 2019.



Frisbeegolf provades i snöväder i november 2020.



Födelsedagsfester är viktiga, bild från Olars 2019.



ESP:s budkavle överläts till Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä av Gustav Båsk 25.8.2022.



Vinprovning i Ungern 2019.



Andreas Höglund från Svenska pensionärsförbundet ger IT-stöd i Hagalund.



Golftävlingen 2016 avslutades med tack till medtävlarna.



Kaffe är alltid viktigt.



Resa till Italien, Lago di Garda, Gardasjön 2018.



Till Esbo stad, Stadsdirektör Jukka Mäkelä

ESP, Esbo svenska pensionärers BUDKAVLE till Esbo stad

Vi, Esbo stad och föreningen Esbo svenska pensionärer rf fyller 50 år i år. Tillsammans har staden och föreningen ESP, verksam i olika stadsdelar via sina åtta klubbar, varit med och byggt upp en bra stad för seniorer att leva i under dessa 50 år. Stora förändringar kommer att ske 1.1.2023 då stadens social- och hälsovård överförs till Västra Nylands välfärdsområde. Detta kommer att påverka oss seniorer. Vi utgår ifrån att Esbo stad även i framtiden vill satsa på oss seniorer så att vi kan fortsätta må bra i vår vardag i vår stad.

Vi, föreningen ESP, Esbo svenska pensionärer rf uppdelad i åtta klubbar önskar:


- att Esbo stad fortsätter komma ihåg seniorerna med tillräckliga resurser inom kultur och motion och med kurser riktade till seniorer inom det fria utbildningsutbudet,
- att Esbo stad fortsätter kanalisera resurser till de äldres egna organisationer och fortsätter erbjuda lämpliga utrymmen för social samvaro och trivsel så att pensionärsföreningarna kan upprätthålla verksamhet, som främjar de äldres hälsa och livskvalitet,
- att Esbo stad säkrar tillgängligheten för seniorer och personer med funktionsnedsättning vid nybyggen och renovering av gamla byggnader, vid trafik- och parkeringsfrågor mm.
- att Esbo stad aktivt bevakar att god, säker och trygg praxis beaktas inom utvecklandet av offentliga och privata tjänster och service för äldre inom Västra Nylands välfärdsområde samt att de fungerar i vardagen även på svenska,
- att Esbo stad fortsätter initiera projekt för utvecklandet av tjänster och närservice för de äldre.


Esbo 25/8 2022, ESP, Esbo svenska pensionärer rf


Ordförande Gustav Båsk


Sekreterare Brita Pawli


Vice ordförande Veronica Biaudet


Ordförande i Dalsvik
Ulf Johansson


Ordförande i Gäddvik-Mattby
Benita Bärlund


Ordförande i Esboviken
Olof Renvall


Ordförande i Kyrkoby
Gun-Britt Lindqvist


Ordförande i Köklax
Stig Ahlgren


Ordförande i Hagalund
Dorita Rasinaho


Ordförande i Alberga
Ingegerd Blomander


Ordförande i Olars
Johan Stigzelius