

Esbo svenska pensionärer rf. 1972 -1992.

Inledningsord:

Uppgiften, att sammanställa en berättelse över Esbo svenska pensionärers 20 åriga verksamhet, utgick från 1990 års styrelse, vars ordförande var, Kurt Wahlstedt.

I egenskap av ordförande kontaktade han mig på föreningens vägnar i saken och då jag är medlem, antog jag utmaningen, att göra mitt bästa för att åstadkomma ett sammandrag över denna digra verksamhet.

I detta sammanhang vill jag därför tacka alla dem som varit mig behjälpliga vid ihopsamlandet av dokumenterat material och kompletterande fakta och data från de förflutna händelserika åren. Hjärtligt tack för det.

Stig Hasselström

Syfte och verksamhet.

Föreningens ideella syfte är att arbeta för Esbo pensionärers andliga och fysiska fostran i samarbete med den svenska församlingen på orten och andra föreningar och stiftelser med likartad målsättning. Föreningen är opolitisk och förverkligar sin målsättning genom att:

- 1) - uppsöka och aktivera pensionärer, som tidigare ej varit engagerade inom föreningen,
- 2) - utvärdera och tillgodose pensionärernas behov av andlig och fysisk fostran och rekreation genom att ordna föredrags- och diskussionstillfällen, kurser, resor utfärder samt andra liknande begivenheter,
- 3) - förmedla kontakt till pensionärer, som på grund av sjukdom är oförmögna, att taga del i föreningens verksamhet,

- 4) - bistå och hjälpa i pensionsfrågor,

Vidare kan föreningen hyra utrymmen för verksamheten, anordna basarer, lotterier och penninginsamlingar för att stöda sin ekonomi samt bedriva affärsverksamhet och handel, främst med begagnade varor.

Därutöver kan föreningen mottaga gåvor samt organisera och grunda underavdelningar i olika delar av verksamhetsområdet.

För närvarande har föreningen nio aktiva underavdelningar "klubbar" inom sitt verksamhetsområde i Esbo.

Dessa äro i alfabetisk ordning följande:

- 1) Alberga pensionärsklubb
- 2) Dalsvik "-"
- 3) Gröndal "-"
- 4) Gäddvik-Mattby "-"
- 5) Hagalund "-"
- 6) Kirsti "-"
- 7) Kyrkoby "-"
- 8) Köklaks "-"
- 9) Sökö "-"

Till dessa klubbars synnerligen aktiva verksamhet skall vi återkomma senare.

Diakonishop.

I slutet på oktober 1973 hyrde föreningen en butikslokal i Sökö, där en butik för andra-hands varor öppnades.

Varorna omfattade främst barn-och vuxen-kläder.

Shopen var till en början öppen tre dagar i veckan och pensionärer från de olika lokala klubbarna skötte försäljningen.

Arbetet utfördes helt på frivillig väg och vinsten av handlingen gick oavkortad till föreningskassan.

Med tiden blev hyreskostnaderna för Sökö-shopen för höga med beaktande av den jämförelsevis anspråkslösa omsättningen. Sökö-butiken stängdes och nya utrymmen hyrdes i Kirsti till en betydligt lägre hyra. Detta skedde år 1974.

År 1978 skars öppethållningstiderna ner till två dagar i veckan och det var svårt att få frivilliga försäljare att engagera sig i verksamheten.

Stig Tallberg, som under en följd av år varit den drivande kraften bakom shoppens verksamhet kunde vid föreningens årsmöte 1983 endast konstatera att shoppens lönsamhet minskat avsevärt samt att det fortsättningsvis var svårt att få folk till att ställa upp för den goda saken.

Den sittande styrelsen drog sina slutsatser av Stig Tallbergs meddelande och beslut fattades att verksamheten avslutas i och med utgången av verksamhetsåret 1983.

Den slutliga avväcklingen skulle ske i januari 1984 och under denna tidsrymd skulle även slutredovisning över den avslutade verksamheten presteras.-

På detta sätt upphörde en 10-årig verksamhet inom pensionsföreningen i Esbo. Verksamheten som betecknades som unik i sitt slag och på sin tid uppmärksammades av den officiella pressen samt övriga organisationer var att i socialt syfte lägga rotation på återanvändning av diverse begagnade andra-handsvaror.-

Ekonomi.

Pensionärsföreningens ekonomi har utvecklats, i synnerhet när det gäller den totala omsättningen, under de förflutna 20 åren.

Under det första verksamhetsåret belöpte sig den totala omsättningen till 13949: och de största inkomstposterna var då medlemsavgifter, donationer, lägerverksamhet och inkomster från fest, lotteri, gåvor och kollekt. Nämnas bör dock att lägerverksamheten kostade mer än den inbringade. Efter inköpet av Rosvik lägenhet i februari 1974 blev föreningens ekonomi högst ansträngd och förlusterna för lägerverksamhet, betalandet av räntor och amorteringar samt underhåll och lönekostnader för fastigheten i Pojo övermäktig. Fastigheten såldes år 1977, trots försök från olika organisationer och privatpersoner att genom donationer få ordning på ^{den} ansträngda ekonomin.

Efter försäljningen av Rosvik lägenhet förbättrades det ekonomiska läget snabbt och när Grankulla svenska pensionärsförening bildades 1978 och Grankulla ~~svenska~~ pensionärerna utgick ur den tidigare gemenskapen, förbättrades ytterligare Esbo svenska pensionärsförenings ekonomi.

Esbo stad höjde understödet då alla medlemmar i föreningen nu var Esbo-bor ^{OCH HADE} Esbo stad som hemort.

Idag har omsättningen stigit till det mångdubbla och skrivs med 6-siffriga tal. 1990 bokslut gav vid handen att den totala omsättningen för nämnda år var över 230000:-.

Skall man dra en slutsats av detta kan man endast konstatera att penningarna rullar snabbare och i större mängd, i dessa pensionärs-ålderns tidevarv. Ekonomin kan ^{dock} anses tillfredsställande.

Föreningens tidningar och officiella annonsorgan.

År 1973 utgav föreningen en egen tidning vid namn Silverlänken. Redaktörer och utgivare var Enzo Sevön, ^{Göran} Strengell och Maj-Lis Melander. Tidningen utkom till en början med tre exemplar i året och annonsakquisition planerades för finansiering av utgivningen, men så småningom somnade projektet in.

Pensionärsförbundets avis God Tid tillsändes dock samtliga medlemmar i föreningen och det sker alltfortfarande i denna dag som är. God Tid nyttjas även som annonsorgan för föreningen såsom även Hufvudstadsbladet och VN. Rosvik.

Rosvik lägenhet i Baggby by av Pojo socken inköptes den 21 februari 1974, till semester-, utflyktsmål, för medlemmarna, i pensionärsföreningen. För finansieringen av köpet mottog föreningen donationer av medlemmar och av olika organisationer bl.a. kan nämnas Gräsa FBK rf.

Esbo Sparbank ställde sig positiv till ett lån för att underlätta föreningens ansträngda ekonomi. Även Hugo och Maria Winbergs stiftelse beviljade föreningen lånemedel. Investeringen i sagda lägenhet visade sig dock med tiden olönsam. Det var svårt, att fylla samtliga platser under sommarsäsongen och på vintern var det stängt. Skulderna ökade från år till år trots försök med diverse lägerverksamhet. Till slut blev skuldbördan för stor och följden var att lägenheten avyttrades hösten 1977.



Rosvik ligger inbäddat i en ljuvlig grönska som erbjuder trädgårdsjobb, både åt pensionärerna och husfadern. Området som är två hektar stort omfattar två hus, men planer på en nybyggnad finns. Vid stranden nere t.v. ligger både brygga och båt.

Kontaktverksamhet

Esbo svenska pensionärer har under årens lopp haft en digger kontaktverksamhet såväl inom som utom landets gränser.

I detta sammanhang kan noteras att vänskapskontakter har etablerats till Kongsbergs "pensionister" i Norge, likaså till motsvarande organisation i Köge Danmark och till den svenska i Kristianstad i Sverige.

Kontakten till de ovannämnda vänorterna i respektive nordiska länder har städse varit berikande, positiv i alla avseenden och givit en jämförelse hur pensionsorganisationerna arbetar i våra närmaste grannländer samt därtill har knutits många bestående vänskapsband på pensionärnivå utöver landets gränser.-

Inom landet har även kontaktverksamheten varit livlig nämnas kan att deltagarantalet i samtliga av föreningen och förbundet arrangerade begivenheter varit stort. Här avses då sommar-, vinter- och olika slag av temadagar, resor besök hos andra pensionärsorganisationer, kulturella händelser av olika slag samt konditionsfrämjande tillfällen.



Y - Johanna Westman

Om vikten av att läsa en tidning varje dag talade professor Nils Westerholm vid Esbo svenska pensionärsförenings temadag om friskvård på torsdagen.

Eija Francke mångårig 'eldsjäl' i Esbo svenska pensionärer rf., såsom verksamhetsledare samt viceordförande åren 1980 - 1983.



Hon har varit med om att starta många av de lokala klubbar som för närvarande bildar basen för föreningens verksamhet inom Esbo stads gränser.

Såsom av det ihopsamlade materialet, sammändraget, framgår är det föreningen som sköter administration, ekonomi, kontakter med myndigheter och andra pensionärsorganisationer, -förbundet mm.

Klubbarna står för verksamheten på lokal nivå, och äro redovisningsskyldiga till föreningen

Pensionärsföreningens arbete, i en stad av Esbos omfattning splittrad i så många samhällsenheter på sitt område, har det visat sig att verksamhetsformen med många klubbar lokalt fördelade på de tätast bebyggda områdena givit det bästa resultatet för helheten.

Detta kan vi med hänvisning till de enskilda klubbarnas bidrag, i översikten, konstatera med tillfredsställelse.

Det finns ännu utrymme i stadens utkanter, bl. a. i norr och nordväst att utvidga verksamheten samt starta nya lokala klubbar.

En viss svårighet har det mött att erhålla tillförlitligt dokumenterat material, till denna översikt av föreningsverksamheten bland Esbo svenska pensionärer, för det stundande 20-års jubileet, men föreningsledningen och klubbstyrelserna ha villigt ställt upp för att resultatet, som nu föreligger här, skulle bli så tillfredsställande och komplett som möjligt.

Måtte föreningen Esbo svenska pensionärer även i fortsättningen slå vakt om pensionärsverksamheten i staden samt bevaka de svenskspråkiga pensionärernas intressen.-

Enligt uppdrag


Stig Hasselström

Bilagor: 9 st

i alfabetisk ordning:
Sammandrag av de lokala klubbarnas verksamhet.